

Mgr Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) (bron: De Sleutel, okt 2011)

Eerste pontificale heilige Mis

Pastoor Pont leidde de parochie van de Heilige Barbara in Tungelroy tot oktober 1958. Zijn opvolger werd rector Lambertus W. Weijs (Maasbree 1905 – 1992 Venlo) van Haler-Uffelse. Hij wachtte met zijn installatie totdat mgr. Moors op 10 mei 1959 zijn eerste plechtige heilige mis als bisschop in zijn geboorteparochie kwam pontificeren. Bij deze gelegenheid liet de nieuwe pastoor zich door de nieuwe bisschop persoonlijk installeren.

Op zondag 10 mei 1959 was Tungelroy feestelijk versierd met erebogen voorzien van opschriften, slingers van groenen bloemen.



De straten in Tungelroy zijn mooi versierd

Aan alle huizen hing de vlag uit. De bisschop werd om 09.30 uur afgehaald aan de Maaseikerweg. Hier sprak burgemeester dr. H. van Grunsven van Weert een welkomstwoord. Twee bruidjes (Elsje Schepens en Fransje Hermans)hielden een samenspraak waarin de bisschop werd gehuldigd. Toen formeerde zich de feeststoet die bestond uit geestelijken, leden van de kerk- en gemeentebestuur, het feestcomité, grote groepen bruidjes, schoolkinderen, vrouwen en mannen in verenigingsverband, de fanfare St. Jan, de ruitersclub en familieleden van de bisschop. Deze stoet leidde de oud-parochiaan naar de kerk, waar hij was gedoopt, de eerste Heilige Communie had gedaan, zijn eerste plechtige heilige mis had opgedragen en de begrafenismis had gedaan van zijn ouders.

Onvergetelijke dag

Op het kerkplein werd de bisschop toegesproken door meester Jan Bogie, voorzitter van het

feestcomité. Hij sprak onder meer de wens uit, dat de bisschopsstaf die mgr. Moors van de parochianen had ontvangen, "hem op alle reizen door het bisdom zou vergezellen onder de schutse van Sint-Barbara (die erop stond afgebeeld), de patrones van onze parochie." De stoet trok nu de prachtig versierde kerk in. Zij leek op een grote bloemenzee. Allereerst installeerde de bisschop nu pastoor Weijs op gebruikelijke wijze als herder van de parochie. Deze dankte de bisschop en heette hem welkom in zijn parochiekerk. Vervolgens begon om 10.00 uur de pontificale hoogmis.

Na de viering dankte mgr. Moors zijn medeparochianen voor deze onvergetelijke feestdag. Hij voegde er aan toe: "In Tungelroy moet de eendracht en liefde tot samenwerking blijven, daar ben ik trots op. Van 12.00 – 14.00 uur werd een drukke receptie gehouden in de Piuszaal. Hier nam burgemeester van Grunsven opnieuw het woord. Hij dankte mgr. Moors voor alles wat hij in en rond het Bisschoppelijk College van Weert had gedaan en overhandigde hem de gouden erepenning van de stad Weert. Mgr Moors werd hierdoor de eerste ereburger van de gemeente Weert. In zijn dankwoord zei mgr. Moors onder meer, dat hij "door geboorte en door binding met de Weerter bevolking" een Weertenaar was. Gaarne had hij in Weert werkzaam willen blijven tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd. Bij de benoeming tot president van Rolduc heeft mgr. Moors getracht om deze benoeming ongedaan te maken. Mgr Feron z.g. had daarbij gezegd, dat hij voor Weert in de nieuwe functie mogelijk nog meer zou kunnen doen. (...)

De hem verleende gouden erepenning der gemeente Weert wilde hij gaarne zien als waardering aan allen, die met hem hadden gewerkt aan de belangen van Weert. Deze toespraak sloot het publieke deel van de feestelijkheden af.



Mgr Moors bij zijn geboortehuis aan de Tungeler Dorpsstraat, 10 mei 1959
Hier bedankte hij met name de kinderen en hij gaf hen voor de maandag een vrije dag van school