

### **13. 1584: Lindanus bisschop van Roermond**

Het bisdom van Roermond werd gevormd in 1559.

Bisschop Lindanus van Roermond had reeds in maart 1570 een bezoek gebracht aan Weert tot herstel van de Rooms-Katholieke eredienst, maar het bleef ook na zijn bezoek onrustig. Reeds in februari 1571 keerde de bisschop terug naar Weert en gelastte alle verboden boeken op te speuren en verbrandde deze op een der marktdagen. Ook in het najaar van 1583 moest bisschop Lindanus wederom persoonlijk optreden in Weert en verbleef er gedurende 5 maanden. Hij vond er vele personen die niet aan hun "paasplicht" voldaan hadden en verbleef enige tijd om de hervormingen te bespreken. De bisschop verantwoordde zich bij de Prins van Parma en kreeg via hem alle steun. Omdat niet iedereen zich aan het gezag der kerk wilde onderwerpen sprak de bisschop zelfs op 10 december 1583 de banvloek uit over "dier heethoofden". Verder is het nog opemerkelijk te melden dat ook een priester genaamd Egidius te Weert, zich inliet met bijgelovige zaken en tovenarij. In januari 1584 ontdeed hij hem van zijn priesterlijk gewaad in het openbaar, nam de kelk terug uit zijn handen, deed hem het leeken kleed aan en beroofde hem van alle geestelijke rechten.

Een roerige periode in Weert. De bisschop doet daarna verslag aan den prins van Parma als bisschop en Gouverneur-generaal der Nederlanden. Over zijne werkzaamheden te Weert. Dat doet hij in chronologische volgorde. Bij zijn bevindingen lezen we op 28 januari 1584: actum cum vicinis de novis ecclesiis parochialibus. In deze gaat het dan om de oprichting van nieuwe kapellen in de buitenieën van Weert. Tot deze nieuw op te richten kapellen behoorden de kapellen van Leveroy, Swartbroek en Tungelroy.

We mogen dus aannemen dat de reeds bestaande kapel die in 1483 genoemd wordt óf herbouwd is óf volledig vernieuwd is. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen welk feit in dat jaar uitgevoerd is: of verbouwing, of nieuwbouw!!