

Parenteel Familie Wijen

Jezus Maria Jozef Barbara
Bidt voor de ziel van zaliger

PETER HUBERTUS WIJEN
weduwnaar van

ANNA MARIA VAN DE KRAAN

De dierbare overledene werd geboren te Norderweert, 17 september 1871 en overleed te Tungelroy, meermalen voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken, 7 juli 1966.

Van krachten uitgeput stierf hij in een gelukkige ouderdom van bijna 95 jaar. Eenvoudig en oprecht, godvruchtig en doordrongen van de vreze des Heren vervulde hij met nauwgezetheid zijn godsdienstige en burgerlijke plichten. In de beproevingen die God hem overzond was hij door zijn groot geloof voor alles een voorbeeld van kinderlijke onderwerping aan Gods H. Wil, ook in zijn ziekte was Jezus' kruis zijn steun en Maria zijn hoop. Stil en gerust is hij nu heengegaan om zijn loon te ontvangen voor zijn deugd, zijn arbeid en zijn geduldig verdragen lijden.

De dood van een rechtvaardige is het einde van een langdurige arbeid, het begin van een volmaakte rust en eeuwig leven, want „de dood is beter dan een bitter leven, eeuwig rust beter dan voortdurende ziekelijkheid“, zo lezen wij in Tobias II, 12.

Dierbare kinderen ik dank U voor uw liefdevolle zorgen tijdens mijn ziekte en in mijn leven betoond. Treurt niet over mijn heengaan, maar troost U met de gedachte dat wij elkander zullen weerzien bij God in de hemel. Gedenkt mij in-tussen in uw gebeden.

JESUS † MARIA † JOSEPH † BARBARA
Bidt voor de ziel van zaliger

ANNA MARIA v. d. KRAAN

Lid v.d. Aartsbroederschap v.d. H. Familie
echtgenote van

PETER WIJEN

De dierbare overledene werd geb. te Tungelroy 9 Dec. 1874 en overleed aldaar, voorzien van de laatste H. Sacramenten 13 Nov. 1947.

Goede Jezus, nu ondervinden wij hoe moeilijk het soms kan zijn om het gebed goed te bidden dat Gij ons geleerd hebt: „Onze Vader die in de hemel zijt... Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.“

Met diepe droefheid in ons hart staan we bij dit sterven. Op de overledene is het woord van de H. Schrift van toepassing: Een sterke vrouw, wie kan haar vinden? Op haar vertrouwt het hart van hare man, hare kinderen staan op om haar te roemen.

Wat zullen wij haar rustige goedheid, haar zorgzaamheid, haar arbeidzaamheid missen. Innig geliefde echtgenoot en kinderen, zoekt allen troost, waar troost te vinden is in zulke droefheid: bij God, die dit offer van ons vroeg. Zegen met mij de goede God, die mij in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid zo spoedig bij Zich riep - waar ik nu voor eeuwig met onze Mathieu verenigd ben. Hebt zorg voor Uw vader - weet hem een troost in zijn oude dag - leeft eensgezind. Ik dank u allen voor uw liefde en zorgen - Bewijst mij nog de laatste liefdedienst: Bidt voor mij. Barmhartige Heer Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust. Amen.

Druk. Deuren. Weegels. Waert.

Joannes Wijen = stamvader

1 Joannes Wijen. Joannes is overleden. Joannes is de biologische vader van het kind van **Helene Broens**. Helene is overleden.

Kind van Joannes en Helene:

1 Jan Mathijs Wijen. Volgt 1.1.

1.1 Jan Mathijs Wijen, zoon van Joannes Wijen (zie 1) en Helene Broens. Jan is overleden. Jan trouwde op 25-11-1818 met **Hendrina Geuns**. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-11-1818 in Ell. Hendrina is overleden.

Kinderen van Jan en Hendrina:

1 Maria Helena Wijen, geboren op 15-11-1819 in Nederweert. Volgt 1.1.1.

2 Joanna Catharina Wijen [1.1.2], geboren op 22-07-1822 in Nederweert. Joanna is overleden.

3 Gerardus Hubertus Wijen, geboren op 29-05-1825 in Nederweert. Volgt 1.1.3.

4 Aldegonda Wijen, geboren op 22-01-1828 in Nederweert. Volgt 1.1.4.

5 Joannes Wijen, geboren op 23-08-1830 in Nederweert. Volgt 1.1.5.

6 Mathea Wijen [1.1.6], geboren op 28-04-1834 in Nederweert. Mathea is overleden op 25-03-1835 in Nederweert, 10 maanden oud.

7 Mathea Wijen, geboren op 12-05-1836 in Nederweert. Volgt 1.1.7.

1.1.1 Maria Helena Wijen is geboren op 15-11-1819 in Nederweert, dochter van Jan Mathijs Wijen (zie 1.1) en Hendrina Geuns. Maria is overleden op 12-11-1908 in Nederweert, 88 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 24-01-1845 in Nederweert met **Joannes Beelen**. Joannes is overleden.

1.1.3 Gerardus Hubertus Wijen is geboren op 29-05-1825 in Nederweert, zoon van Jan Mathijs Wijen (zie 1.1) en Hendrina Geuns. Gerardus is overleden. Gerardus trouwde, 31 jaar oud, op 24-04-1857 in Nederweert met **Joanna Maria Caris**. Joanna is overleden.

1.1.4 Aldegonda Wijen is geboren op 22-01-1828 in Nederweert, dochter van Jan Mathijs Wijen (zie 1.1) en Hendrina Geuns. Aldegonda is overleden. Aldegonda trouwde, 33 jaar oud, op 05-04-1861 in Nederweert met **Joannes Jacobus Greijmans**. Joannes is overleden.

1.1.5 Joannes Wijen is geboren op 23-08-1830 in Nederweert, zoon van Jan Mathijs Wijen (zie 1.1) en Hendrina Geuns. Joannes is overleden op 16-01-1886 in Nederweert, 55 jaar oud. Joannes trouwde, 30 jaar oud, op 05-04-1861 in Nederweert met **Joanna Verschaeren**. Joanna is overleden op 27-03-1879 in Nederweert.

Kinderen van Joannes en Joanna:

1 Hendrina Hubertina Wijen, geboren op 26-02-1862 in Nederweert. Volgt 1.1.5.1.

2 Wilhelmina Wijen [1.1.5.2], geboren op 20-05-1864 in Nederweert. Wilhelmina is overleden op 22-06-1864 in Nederweert, 1 maand oud.

3 Jan Mathijs Wijen, geboren op 25-10-1865 in Nederweert. Volgt 1.1.5.3.

4 Wilhelmina Wijen, geboren op 28-07-1868 in Nederweert. Volgt 1.1.5.4.

5 Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen, geboren op 17-09-1871 in Nederweert. Volgt 1.1.5.5.

6 Henricus Hubertus Wijen [1.1.5.6], geboren op 19-03-1876 in Nederweert. Henricus is overleden op 27-02-1877 in Nederweert, 11 maanden oud.

1.1.5.1 Hendrina Hubertina Wijen is geboren op 26-02-1862 in Nederweert, dochter van Joannes Wijen (zie 1.1.5) en Joanna Verschaeren. Hendrina is overleden op 19-04-1909 in Nederweert, 47 jaar oud. Hendrina trouwde, 31 jaar oud, op 28-04-1893 in Nederweert met **Joannes Kluskens**. Joannes is overleden.

1.1.5.3 Jan Mathijs Wijen is geboren op 25-10-1865 in Nederweert, zoon van Joannes Wijen (zie 1.1.5) en Joanna Verschaeren. Jan is overleden op 25-08-1909 in Nederweert, 43 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 07-06-1895 in Weert met **Hubertina Petronella Coolen**. Hubertina is overleden op 24-08-1924 in Grathem.

Kinderen van Jan en Hubertina:

1 Joannes Hubertus Wijen [1.1.5.3.1], geboren op 05-03-1897 in Grathem. Joannes is overleden.

2 Martinus Wijen [1.1.5.3.2], geboren op 22-02-1898 in Grathem. Martinus is overleden.

3 Petrus Hubertus Wijen [1.1.5.3.3], geboren op 17-07-1900 in Grathem. Petrus is overleden.

4 Andreas Hubertus Wijen [1.1.5.3.4], geboren op 15-07-1902 in Grathem. Andreas is overleden.

1.1.5.4 Wilhelmina Wijen is geboren op 28-07-1868 in Nederweert, dochter van Joannes Wijen (zie 1.1.5) en Joanna Verschaeren. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde met **Henricus Hubertus Konings**. Henricus is overleden.

1.1.5.5 Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen is geboren op 17-09-1871 in Nederweert, zoon van Joannes Wijen (zie 1.1.5) en Joanna Verschaeren. Petrus is overleden op 07-07-1966 in Tungalroy, 94 jaar oud. Petrus trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1895 in Weert met **Anna Maria Kraan, van de**, 20 jaar oud. Anna is geboren op 09-12-1874 in Tungalroy, dochter van Petrus Kraan, van de en Geertrudis Hendriks. Anna is overleden op 13-11-1947 in Tungalroy, 72 jaar oud.



Kinderen van Petrus en Anna:

- 1 **Joanna Helena Wijen**, geboren op 02-05-1896 in Weert. Volgt 1.1.5.5.1.
- 2 **Joannes Mathias Wijen**, geboren op 30-03-1898 in Weert. Volgt 1.1.5.5.2.
- 3 **Petrus Franciscus Antonius Wijen**, geboren op 19-06-1900 in Tungelroy. Volgt 1.1.5.5.3.
- 4 **Henricus Hubertus Wijen** [1.1.5.5.4], geboren in 09-1902 in Weert. Henricus is overleden op 08-04-1902 in Weert, 5 maanden oud.
- 5 **Maria Gertruda Wijen**, geboren op 16-12-1902 in Weert. Volgt 1.1.5.5.5.
- 6 **Jacobus Mathijs Hubertus Wijen** [1.1.5.5.6], geboren op 08-11-1904 in Weert. Jacobus is overleden op 09-11-1904 in Weert, 1 dag oud.
- 7 **Petronella Wijen**, geboren op 28-09-1905 in Weert. Volgt 1.1.5.5.7.
- 8 **Maria Elisabeth Wijen**, geboren op 30-03-1907 in Weert. Volgt 1.1.5.5.8.
- 9 **Anna Maria Wijen**, geboren in 1909 in Weert. Volgt 1.1.5.5.9.
- 10 **Joannes Matthias Wijen** [1.1.5.5.10], geboren op 14-04-1910 in Tungelroy. Joannes is overleden op 20-10-1947 in Tungelroy, 37 jaar oud.
- 11 **Hendrina Wilhelmina Wijen**, geboren op 05-11-1912 in Tungelroy. Volgt 1.1.5.5.11.
- 12 **Peter Josephus Hubertus Wijen**, geboren op 19-01-1914 in Weert. Volgt 1.1.5.5.12.
- 13 **Petrus Martinus Wijen** [1.1.5.5.13], geboren op 11-11-1916 in Tungelroy. Petrus is overleden op 15-01-1965 in Tungelroy, 48 jaar oud.

Petrus Martinus Wijen

werd geheel onverwacht door God geroepen op 15 januari 1965 te Weert. Geboren 11 november 1916 te Tungelroy - Weert, verliet hij deze wereld in de volle rijpheid van het leven, aldus getuigend van de ondoorgrondelijkheid van God's H. Wil. doch gesterkt en getroost door de Genademiddelen der H. Kerk.

Hij rust op het r.k. kerkhof te Tungelroy

Familieleden, vrienden, denken wij aan elkaar in het gebed.

Dierbare Verloofde, aanvaard met mij deze beschikking van O.L. Heer.

Onze scheiding is slechts tijdelijk.

Mijn Jezus, Barmhartigheid

Begraaf. Ondern. P. Wijen, Tel. 2882, Weert.

JESUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA

†

Bid voor de ziel van zaliger

JOANNES MATHIAS WIJEN

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie
Sectie H. Servatius.

De dierbare overledene werd geboren te Tungelroy 14 April 1910, en overleed na een langdurig ziekbed, meermalen gesterkt door de H. Sacramenten te Tungelroy de 20 October 1947.

Gelijk de lelie aan de rand van het water, werd hij geknakt. Ja, in de bloei zijner jaren ging hij van ons heen, te vroeg naar menselijke berekening. Doch Gods H. Wil geschiede; Zijn oordelen zijn ondoorgrondelijk.

Zijn met voorbeeldig geduld verdragen smarten, zijn berusting en zijn algehele overgeving aan Gods H. Wil, getuigde van het groot geloof dat hem bezielde, en wat hij steeds naar best vermogen trachtte te beleven. Wat was het hem geen zoete troost, zich dikwijls met Jezus te verenigen door de H. Communie. Welk een groot vertrouwen had hij in Jezus H. Hart, hoe innig was zijn liefde voor Maria.

Barmhartige God, in Uw handen beveel ik mijn ziel. Dierbare ouders, broeders en zusters, ik dank U voor uw liefdevolle zorgen, ik zal God bidden, dat de palm der overwinning, die Hij mij reikte, ook eenmaal Uw deel moge zijn.

Blijft aan mij denken in Uw gebed, tot weerziens bij God in de hemel.

Barmhartige Heer Jezus Christus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

Drukkerij Douven-Weegels, Weert.

14 Johannes Henricus Wijen [1.1.5.5.14], geboren op 23-02-1919 in Weert. Johannes is overleden op 17-11-1919 in Weert, 8 maanden oud.

+	REQUIESCAT IN PACE.
<i>Wijen</i>	
<i>Joannes-Henricus</i>	
GEB. <i>23-02-1919</i>	
TE <i>Tungelroy</i>	
GEST. <i>17-11-1919</i>	
TE <i>Tungelroy</i>	
z.v. <i>Wijen</i>	
<i>Petrus-Hubertus</i>	
EN <i>van de Kraan</i>	
<i>Anna-Maria</i>	

+	REQUIESCAT IN PACE.
<i>Wijen</i>	
<i>Joannes-Henricus</i>	
GEB. <i>23-02-1919</i>	
TE <i>Tungelroy</i>	
GEST. <i>21-04-1922</i>	
TE <i>Tungelroy</i>	
z.v. <i>Wijen</i>	
<i>Petrus-Hubertus</i>	
EN <i>van de Kraan</i>	
<i>Anna-Maria</i>	

+	LEVENSLAOS KIND VAN:
<i>Wijen</i>	
<i>Petrus</i>	
EN <i>van de Kraan</i>	
<i>Maria</i>	
D.D. <i>19-03-1921</i>	

15 Joannes Henricus Wijen [1.1.5.5.15], geboren op 23-02-1919 in Tungelroy. Joannes is overleden op 21-04-1922 in Tungelroy, 3 jaar oud.

16 Petrus Wijen [1.1.5.5.16], levenloos geboren zoon, geboren op 09-03-1921 in Weert.

1.1.5.5.1 Joanna Helena Wijen is geboren op 02-05-1896 in Weert, dochter van Petrus Hubertus (Smeets Pier) Wijen (zie 1.1.5.5) en Anna Maria Kraan, van de. Joanna is overleden op 29-02-1968 in Stramproy, 71 jaar oud. Zij is begraven op 05-03-1968 in Stramproy. Joanna trouwde met **Pieter Jacobus Tijskens**. Pieter is geboren op 13-09-1892 in Molenbeersel. Pieter is overleden op 03-05-1961 in Stramproy, 68 jaar oud.

JEZUS - MARIA - JOSEF

In uw Godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger

JOANNA HELENA WIJEN
weduwe van
Pieter Jacobus Tijskens

De dierbare overledene werd geboren te Weert, 2 mei 1896 en is overleden te Stramproy, 29 februari 1968, vrij plotseling, voorzien van de laatste H. Sacramenten der zieken en is begraven op het St. Willibrordus-kerkhof te Stramproy, 5 maart 1968.

In de dankbare herinnering van haar kinderen zal moeders goedheid en opgewektheid en vooral haar liefdevolle hartelijkheid voortleven. Allen die haar dierbaar waren en die haar kenden, respekteerden haar en beminden haar.

Haar leven was gevuld met oprecht en innig geloof en Godsvertrouwen evenals haar heengaan vol rust en stille plaatsvond. Wie is niet dankbaar voor het goede dat God ons door haar heeft gegeven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, de dood is niet het einde maar het begin van een nieuw leven bij God. Zoekt allen uw troost bij Hem. Daar zullen wij ook in het eeuwig leven ons weerzien. Moge Hij ook uw verder leven zegenen en U vervullen met troost en vrede voor elkaar. Vaartwel.

Bidt voor mij.

+

In Uw H. Misoffer en Uw gebed bevelen wij aan de ziel van zaliger

Peter Jacobus Tijskens
echtgenoot van
Joanna Helena Wijen

De dierbare overledene werd geboren te Molenbeersel op 13 September 1892, en overleed te Stramproy na een geduldig gedragen lijden op 3 Mei 1961, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.
Lid van de Voorplanting des Geloofs

Gelijk het den Heer behaagde, zo is het geschied, de naam des Heren zij gezegend. Hij was een goed eenvoudig man, die de Heer vreesde en afweek van het kwaad. Vele kwellingen en benauwdheden heeft hij ondervonden, maar in echt Christelyk geloof heeft hij ze gedragen en doorstaan. Treurt niet over zijn heengaan, want de dood is voor de Godvrezende het begin van een verkwikkende rust. Mijn goede zorgzame vrouw en kinderen, ik dank U voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Al ben ik thans aan Uw ogen onttrokken, laat het niet zijn aan Uw genegenheid. Bidt, opdat mijn ziel spoedig moge rusten in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Eerste Stramproyot Begraafensondern. M. Kusters

1.1.5.5.2 Joannes Mathias Wijen is geboren op 30-03-1898 in Weert, zoon van Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen (zie [1.1.5.5](#)) en Anna Maria Kraan, van de. Joannes is overleden op 14-03-1964 in Molenbeersel, 65 jaar oud. Joannes trouwde met **Maria Gertrudis Tijskens**. Maria is geboren op 21-11-1900 in Molenbeersel. Maria is overleden op 03-10-1980 in Molenbeersel, 79 jaar oud.

<p>JEZUS † MARIA † JOZEF † Bid voor de ziel van zaligver De Heer Jan WIJEN Echtgenoot van Mevrouw Gertrudis Tijskens Lid van de Bond van het H. Hart, Voortplanting des geloofs en meerdere godvruchtige genootschappen, geboren te Tungalroy (Ned.) de 30 maart 1898 en goderuchtig in de Heer overleden te Molenbeersel de 14 maart 1964, voorzien van de laatste H. Sakramenten der Stervenden.</p> <p>„Zelig de mens die niet leeft naar de geest van de wereld, maar zijn ogen gericht houdt op Chris- tus, onze Heer”.</p> <p>De duurzame overledene was een eenvoudig mens goed voor de anderen, maar heel bijzonder gelieft aan zijn echtgenote. Samen hebben ze veel scho- ne jaren mogen doorbrengen. Slechts de laatste ja- ren was zijn gezondheid beginnen na te laten. Met volledige onderwerping en betrouwen op Gods heil- ige Wil heeft hij zijn laatste ziekte gedragen.</p> <p>Zijn leven was een voorbeeld van deugdbeefe- ring en van plichtvervulling. De laatste maal dat hij nog naar de kerk is gekomen, was bij gelegen- heid van de eerste zondag. Hij was een trouw lid van de bond van het heilig Hart. Als beloning hier-</p>	<p>voor kreeg hij de genade een zachte dood te ster- ven en volledig bewust te blijven tot in zijn dood. Mijn dierbare echtgenote, mijn heergaan zal U zwaar vallen, maar schep moed, ik neem geen af- scheid van U, eens zullen we elkaar weerzien bij God. Mijn familieleden, vrienden en kennissen, ons aardse leven is maar kort, laten we het gebruiken om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Christus, onze Verlosser, wij willen met U ster- ven, laat ons ook met U verrijzen om voor altijd met U verenigd te leven in de heerlijkheid van Onze Hemelse Vader. H. Leonardus, bidt voor ons.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">†</p> <p style="text-align: center;">De families Wijen en Tijskens.</p> <p>danken U om uw blijken van mede- voelen en om uw gebed voor de duur- bare overledene.</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Druk J. Kwaspens, koster, Molenbeersel</p>
---	---

<p>in dankbaarheid en gebed gedenken wij MEVROUW Maria Gertrudis TIJSKENS echtgenote van wijlen de Heer Jan WIJEN geboren te Molenbeersel op 21 november 1900 en aldaar in de Heer ontslapen op 3 oktober 1980, gesterkt door het sakrament der zieken.</p> <p>In stille eenvoud, al weldoende, al bid- dende, heeft ze vooral na de dood van haar man, de laatste levensjaren door- gebracht. Kristen uit één stuk, heeft ze haar plich- ten volbracht tot het uiterste. Zolang ze kon was ze op haar post in de kerk. In haar eenzaamheid leefde ze nog inni- ger verbonden met de Heer, Maria, de Moeder Gods was haar grootste steun in haar lijden en pijn, die ze met zo- veel gelatenheid wist te dragen. Met pijn in het lichaam, maar met vreugde in het hart kon ze zingen en bidden.</p>	<p>In haar laatste uren was haar vertrou- vol gebed bijzonder om Maria's hulp en haar als « Mater Admirabilis », als « Won- derbare Moeder » bezingend, werd haar innige wens vervuld om met Haar ver- eenigd te leven in de hemelse Heerlijk- heid. Hoe dankbaar was zij voor degenen die haar met de beste zorgen omringden, blij met ieders bezekje, blij met een gebed. Dank, beste Familie voor zoveel goed- heid voor mij. Dank nu met mij de Heer voor die blij- dag, die eerste vrijdag van deze oktober- maand « mijn verrijzenisdag ». Dierbare Familie, wees blij in de Heer omdat Hij barmhartig is voor wie Hem liefhebben, Mijn taak is volbracht, tot een blij weerziens.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">†</p> <p style="text-align: center;">De families WIJEN en TIJSKENS danken U oprecht voor uw meeleven en gebed.</p> <hr/> <p style="text-align: right;">J. Kwaspens, koster - Tel. 051-86.30.14</p>
---	--

1.1.5.5.3 Petrus Franciscus Antonius Wijen is geboren op 19-06-1900 in Tungalroy, zoon van Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen (zie [1.1.5.5](#)) en Anna Maria Kraan, van de. Petrus is overleden op 14-08-1955 in Nederweert, 55 jaar oud. Petrus trouwde, 24 jaar oud, op 30-10-1924 in Weert met **Anna Maria Hubertina Vestjens**, 25 jaar oud. Anna is geboren op 13-05-1899 in Nederweert. Anna is overleden op 26-01-1967 in Nederweert, 67 jaar oud.

JEZUS MARIA JOSEPH LAMBERTUS
 Bidt voor de ziel van zaliger
Peter Wijen
 echtgenoot van
PETRONELLA VESTJENS
 De dierbare overledene werd geboren te Tongelroy 19 Juni 1906, voorts v.d. H. Sacramenten der
 Sortvrienden, overleden 14 Aug. 1955 te Nederweert.
 Prefect v.d. H. Familie en lid v.d. St. Vincentiusver.
 Zij die van nabij de ziekte en het ster-
 ven van deze goede man hebben mee-
 gemaakt zijn er diep door getroffen hoe
 hij vanuit zijn geloof in volle overga-
 ve het offer aanvaardde dat God van hem
 vroeg. Al viel de scheiding hem zwaar,
 hij vreesde de dood niet omdat hij ster-
 ven kon in het volle vertrouwen in de
 hemel weldra het loon te ontvangen.
 Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkind,
 ook voor u zal mijn heengaan een zwaar
 te dragen offer zijn. Troost u met de herin-
 nering aan de liefde die ons met elkaar ver-
 bond, zoekt troost tevens in de overweging
 dat vader nu voor eeuwig gelukkig is.
 Ik ben u dankbaar voor de goedheid
 waarmee u mij steeds hebt omringd,
 voor uw liefdevolle zorg die u mij zo
 troostend hebt bewezen tijdens mijn ziek-
 te. Al mijn dierbaren, vrienden en be-
 kenden, ook over de grenzen van de
 dood kunnen we elkaar liefde bewijzen.
 Bidt voor mij - vooral gij mijn dochter
 die uw leven aan God hebt toegewijd.
 Mijn Jesus Barmhertigheid.

† In grote dankbaarheid blijft onder
 ons voortleven onze dierbare
 Moeder en Oma
ANNA VESTJENS
 weduwe van
PETER WIJEN
 Zij werd in Nederweert geboren op 13 mei 1899
 en ging na een werkzaam leven van ons heen op
 26 januari 1967.
 Vader in de hemel, wij danken U dat U
 ons deze Moeder gaf. U hebt haar een
 grote eenvoud en vanzelfsprekende goed-
 heid gegeven; door haar groot geloof kon
 zij rustig en bewust afscheid nemen van
 dit leven.
 Geef dat wij waard mogen zijn haar kin-
 deren genoemd te worden.
 In het geloof in de verrijzenis van uw
 Zoon vertrouwen wij, dat ook zij bij U
 haar geluk gevonden heeft.
 Begr. Ondern. "Stribos" Regentesselaan 11 - Weert

1.1.5.5.5 Maria Gertruda Wijen is geboren op 16-12-1902 in Weert, dochter van Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen (zie 1.1.5.5) en Anna Maria Kraan, van de. Maria is overleden op 27-03-1990 in Weert, 87 jaar oud. Zij is begraven op 31-03-1990 in Weert (Leuken). Maria trouwde met **Johannes Henricus Wilhelminus Meulen**. Johannes is geboren op 27-02-1892 in Molenbeersel. Johannes is overleden op 21-05-1970 in Weert, 78 jaar oud.

Gedenk in Uw gebeden
TRUKE WIJEN
 weduwe van
HARRIE MEULEN
 Geboren te Tongelroy 16 december 1902.
 Overleden te Weert 27 maart 1990, gestorft
 door de heilige Geheimen van de Kerk. Begraven
 op het St. Mattheuskerkhof te Leuken-
 Weert 31 maart 1990.
 Het stille, eenvoudige leven van Truke lijkt
 voor de wereld van weinig betekenis. Zij heeft
 niets bijzonders gedaan. Haar daden zijn
 nooit vermeld in de krant. Ongezien, onge-
 kend speelde haar leven zich af in de scha-
 duw. Maar toch: zij behoort tot die waardevol-
 le mensen, die de wereld op gang houden,
 gewone, eenvoudige, lieve mensen, die zon-
 der veel woorden hun dagelijkse plicht doen,
 met vanzelfsprekende trouw en bewijding.
 Zo was Truke, gewoon en sympathiek, trouw
 en betrouwbaar, oerdegelijk en godsdienstig.
 Allen die haar hebben gekend - familie, vrien-
 den en buren - getuigen van haar goedheid,
 en hoe zij hard heeft gewerkt op de ouderlijke
 boerderij, en hoe zij - op latere leeftijd nog
 getrouwd - gelukkig was in haar huwelijk met
 Harrie. Zij was sober, niets eisend voor zich-
 zelf, altijd tevreden, altijd dankbaar.
 De twee laatste jaren van haar leven bracht zij
 door in het Van Berlo Heem. Ook daar was zij
 gelukkig.
 Nu vertrouwen wij haar toe aan de eeuwige
 hulde van God. Die zij trouw heeft gediend ten
 einde toe.
 In haar gebed tot Moeder Maria vond zij altijd
 kracht.
 "Heilige Maria, moeder van God,
 bid voor ons, zondars,
 nu en in het uur van onze dood."
 †
 De familie dankt U voor Uw medeleven, tij-
 dens de ziekte, na het overlijden en bij de
 begraving van tante Truke.

† Dankbaar gedenkt wij
**Johannes Henricus Wilhelminus
 MEULEN**
 echtgenoot van
Maria Gertruda Wijen
 De dierbare overledene werd geboren op 27 febru-
 ari 1892 te Molenbeersel. Voorts van de H. Zet-
 ting der Zeken overleed hij op 21 mei 1970 te
 Weert. Na een glanzige Eucharistieviering in de
 parochiekerk van Leuken werd hij aldaar op het
 kerkhof te ruzen gelegd.
 Hij wist niet veel vrees aan het leven. In zijn
 oprechte eenvoud was hij het leven zoals het kwam
 en hij beschouwde het als de meest simpele zaak
 te doen wat er gedaan mocht worden voor anderen
 en voor zichzelf. Hij was een man met een grote
 innerlijke rust en was daardoor in staat om in alle
 omstandigheden van zijn leven. Gods Will te her-
 kennen en daarmee te handelen. Daarom was het
 hem ook mogelijk om zijn ziele rustig uit Gods
 hand te aanvaarden en kon hij heel eenvoudig tot
 overwinning en opvoering van degenen, die hem
 beschreef, spreken over zijn nederdige herengaan
 naar de Heer. Geen klacht kwam er over zijn lippen.
 Trevelen en dankbaar aanvaarde hij de liefdevolle
 zorgen van zijn dierbare vrouw. Deze innerlijke
 rust en vrede kwamen voort uit zijn diepe geloof.
 Voor uw deelneming en gebed bij het
 overlijden en de begraving van
Johannes Henricus Wilhelminus Meulen
 betuigen wij onze oprechte dank.
 Familie Meulen-Wijen
 Begr. Ond. Weert, Koornmolenweg 150, Tel. 1892

1.1.5.5.7 Petronella Wijen is geboren op 28-09-1905 in Weert, dochter van Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen (zie 1.1.5.5) en Anna Maria Kraan, van de. Petronella is overleden op 07-07-1965 in Molenbeersel, 59 jaar oud. Petronella trouwde met **Renerus Lambertus Kuppens**. Renerus is geboren op 15-07-1893 in Molenbeersel. Renerus is overleden op 07-01-1985 in Maaseik, 91 jaar oud.

JEZUS : MARTA : JIJESUS †

Gedenk in uw H. Misoffer en uw gebeden de ziel een zaliger

Maria-Petronella WIJEN

Echtgenote van

Renerus Lambertus Kuppens

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen,
geboren te Weert de 28 september 1905,
en godvruchtig overleden te Molenbeersel
de 7 juli 1965, gesterkt door de sacramenten
onzer Moeder de H. Kerk.

Onze goede moeder is ingeslapen in de Heer. Zij zag haar einde naderen, alhoewel te vroeg naar menselijke berekening, met die kalme en overgave aan Gods H. Wil, die voor hen die deze wereld verlaten, een grote genade is, en voor degenen die nog een tijdje hier blijven, een grote troost.

Voor een moeder die weet dat ze haar dierbaren moet verlaten, zal haar heengaan onvermijdelijk pijnlijk vallen, nog meer bij het weten dat ze nog niet te missen was. Voor hen die begrijpen welk een groot swieter het is zonder moeder te blijven in het verder leven, is het zeker niet minder zwaar en droevig.

Het gijdelijk ongeval van haar zoon, heeft ze niet langer kunnen overleven. Daarom valt het afsterven ons zo zwaar.

Nachtens uit dankbaarheid en uit liefde voor haar, willen wij trachten, al is 't dan met een door droeh-

heid bekleemd gemoed, te bidden: „Heer uw H. Wil gescheide“ zoals moeder ook heeft gebeden.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik was om u zo bekommerd en bezorgd, blijft mij dankbaar door uw gebed. Lieve kinderen, laat nu heel uw liefde en steun gaan naar uw vader. Maakt hem het verder leven zo aangenaam mogelijk. Gij houdt uw moeder in eer met vader in eer te houden. Ik zal voor u allen bidden bij O. L. Meer dat ge eengezind geschaard rood vader, het u goed mogt gaan tot dat we ons allen weerzien in het huis van de eeuwige Vader.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

†

De families Wijen en Kuppens,
danken U om uw bliken van mede-voelen en om uw gebed voor de dierbare overledens.

Druk J. Kwasten, Koster, Molenbeersel

Na een kortstondige ziekte is vader heengegaan, als oudste inwoner van onze parochiegemeenschap.

Ondanks zijn hoge leeftijd, was hij die joviale en vriendelijke man gebleven voor eenieder. Met een goed geheugen kon hij veel vertellen over vroeger.

Twee oorlogen en zijn krijgsgevangenschap mochten zijn taai vermogen en levenskracht niet aantasten.

Ook andere beproevingen, waaronder het overlijden van zijn geliefde echtgenote en het smartelijk verlies van één der kinderen heeft hij door zijn moed en doorzettingsvermogen kunnen doorstaan.

Wie geloven kan in de zin van het leven en leeft in dat geloof, zal hier een houvast vinden en de kracht om steeds verder te doen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, samen hebben wij zoveel gelukkige dagen gekend, dank zij uw liefdevolle zorgen, waarmee gij mij altijd hebt omringd.

Dank u vader, en grootvader, voor uw milde goedheid en blijde levensmoed en werk, dat alles was voor ons. Wij, uw kinderen zullen u nooit vergeten, in ons gebed u blijven gedenken en eens elkaar weerzien bij de Heer.

†

Wees indachtig in uw gebeden
DE HEER
RENIER KUPPENS
echtgenoot van wijlen Mevrouw
PETRONELLA WIJEN

Lid van meerdere godvruchtige genootschappen

geboren te Molenbeersel op 15 juli 1893, en godvruchtig overleden in het St.-Jozefziekenhuis te Maaseik op 7 januari 1985, gesterkt door de sacramenten der zieken

De families KUPPENS en WIJEN
danken u voor uw bliken van deelneming en gebeden.

DRIJK WITERS
1985

1.1.5.5.8 Maria Elisabeth Wijen is geboren op 30-03-1907 in Weert, dochter van Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen (zie 1.1.5.5) en Anna Maria Kraan, van de. Maria is overleden op 09-06-1998 in Stramproy, 91 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 25-04-1935 in Weert met **Josephus Renier Bongers**, 30 jaar oud. Josephus is geboren op 15-03-1905 in Weert. Josephus is overleden op 03-10-1972 in Weert (Leuken), 67 jaar oud.

Gedenkt in uw geboden

Maria Elisabeth (Lies) Wijen

weduwe van

Josephus Renier Bongers

Zij werd geboren te Weert op 30 maart 1907 en overleed te Stramproy op 9 juni 1998. Na een plechtige Requiemmis in de kerk van de H. Willibrordus te Stramproy op 13 juni legden wij haar ter ruste op het K. K. kerkhof van de St. Mattheusparochie te Weert-Leuken.

Bedroefd nemen wij afscheid van onze moeder, oma en overgrootmoeder. Zij was een vrouw die altijd voor haar kinderen heeft geleefd. Haar kleinkinderen maar vooral haar achterkleinkinderen betekenden veel voor haar, zij was dol op hen. Voor hen was zij de 'oma van de grote chocolade'. Aan ons allen heeft zij haar levensreugle voor-geleefd, ook al heeft zij veel droefheid gekend. Zo is het al 26 jaar geleden dat pap gesneven is, en het heeft haar vaak moeite gekost om moeder hem verder te gaan. Ook door het vroege verlies van haar zonen, dochter en schoondochter weet haar leven getekend.

Na een ernstige ziekte heeft zij zelf steeds de angst gehad om haar goede gezondheid te verliezen. Toch leefde zij bovenal vanuit haar geloof in God, waaruit zij veel kracht putte.

De laatste jaren ging haar gezondheid steeds achteruit. Dat heeft zij met veel geduld gedragen. Zij voelde steun in de zorg en aandacht van het personeel van 'Rust in Roy'. Wij zijn dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben. Mam, rust nu zacht. Wij zullen je missen als een lieve moeder, oma en overgrootmoeder. Mam, bedank!

Goede Vader in de hemel, nu wij Lies Bongers - Wijen uit handen moeten geven, vertrouwen wij haar toe aan U, in Wie zij haar vertrouwen stelde. Wij haar aardse leven nu oedelen in Uw hemel; moge zij daar vereenigd zijn met al haar lieverbaren. En geef ons de kracht om oever te gaan vanuit het geloof dat zij voorleefde. Door Christus, onze Heer.

✠

Voor uw medeleven tijdens de ziekte, nu het overlijden en bij de begraving, zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen Bongers,
klein- en achterkleinkinderen.

De plechtige zeeswerkendienst zal worden gehouden op zaterdag 25 juli om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus te Stramproy.

✠

Doekebaar gedenken wij

Josephus Renier Bongers
achtgeroep van

Maria Elisabeth Wijen

De dierbare overledene werd op 13 maart 1907 te Weert geboren. Voorzien van de H. Zebwing der Zieken overleed hij op 3 oktober 1972 te Leuken-Weert. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Mattheus te Leuken-Weert is hij aldaar op het kerkhof te ruste gelegd.

Christus zegt: Weest wakzaam, want gij weet niet op welke dag de Heer komt. Ploeging en onrustwacht, midden in ons werk, stond onze dierbare overledene voor zijn Heer, die zijn zegenus diensat merzato in de vrede en de vreugde van het eeuwig leven. Op deze ontmoeting had hij zich voorbereid door een oprecht godsdienstig leven, dat het eenig doel van eeuwig en verlijheid. In dagelijks arbeid en veelzijdige communie vond hij de vreugde en de kracht om te leven en te overren voor de Heer. Eerlijk en trouw was hij tegenover zijn medemenssen, vooral tegenover zijn dierbare vrouw en kinderen. Voor hun geluk en welzijn zocht hij zich in met alle krachten van hart en handen. Zijn rustige en bezonnen levenswijze, door hielden en werken verbergen, was hem de weg door dit dierwilt en menselijke leven. Zo was hij het middel-punt van hen, die God hem had oververruwd. Zo was hij de begripende en milde Vader, een wie hij van harte kon liefde en waardering schenken.

Wij begrijpen hoe diep de smart moet zijn van degenen, die hem zo dierbaar waren, en wij beseffen, dat alleen O.L. Heer dit leed kan verzachten. Lieve vrouw, in de vervulling van onze levenswisk waren wij en hij en gelukkig en wij rekenen op een rustige levensavond. Maar de Heer heeft ons leven en geluk in handen en wij Hij doet is goed gedaan. In zijn liefde hebben wij ook nu vereenigd en hij Hem zullen wij elkaar terugvinden. Dierbare kinderen, ik heb jullie de weg door het leven voor-geleefd en jullie het voorbeeld gegeven. Moge de bevestiging daarvan een linn van kracht en rust zijn in jullie eigen leven. Maak moeder en elkaar gelukkig.

Voor Uw gebed en belangstelling bij het overlijden en de begraving van onze goede man en vader zeggen wij U van harte dank.

M.E. Bongers-Wijen
kinderen en kleinkinderen

Begr. Ond. Wijen, Buismondseweg 150, tel. 22052

Kind van Maria en Josephus:

1 Nellie Bongers. Volgt 1.1.5.5.8.1.

1.1.5.5.8.1 Nellie Bongers, dochter van Josephus Renier Bongers en Maria Elisabeth Wijen (zie 1.1.5.5.8). Nellie trouwde met **Jan Nijs**.

1.1.5.5.9 Anna Maria Wijen is geboren in 1909 in Weert, dochter van Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen (zie 1.1.5.5) en Anna Maria Kraan, van de. Anna is overleden. Anna trouwde met **Petrus Hubertus Bocken**. Petrus is geboren in 1906 in Weert. Petrus is overleden.

1.1.5.5.11 Hendrina Wilhelmina Wijen is geboren op 05-11-1912 in Tungalroy, dochter van Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen (zie 1.1.5.5) en Anna Maria Kraan, van de. Hendrina is overleden op 10-02-1975 in Weert, 62 jaar oud. Hendrina trouwde met **Henricus Godefridus Verheijen**. Henricus is geboren op 15-02-1912 in Nederweert. Henricus is overleden op 27-01-1997 in Nederweert, 84 jaar oud.

Gedenk in uw gebeden

HENDRINA WILHELMINA WIJEN
 echtgenote van
HENRICUS GODEFRIDUS VERHEIJEN

Geboren te Weert 5 november 1912, voorzien van de sacramenten der zieken, overleden in het St. Jansziekenhuis te Weert 10 febr. 1975.

Na een langdurige, met overgave gedragen ziekte, kwam nog vrij plotseling het einde. Goed voorbereid op de voltooiing van haar levensweg kon zij gerust de overgang tegemoet zien. Heel haar leven werd gedragen door een overtuigd geloofsleven.

Eenvoudig, zoals zij was, heeft zij in alle stilte haar werk gedaan. Gelukkig als zij anderen geluk kon schenken. Hulpvaardig voor mensen, die een beroep op haar deden. Vol belangstelling en medeleven voor mensen in nood. Bij haar ziekte was zij zo dankbaar voor de hulp, welke haar werd geboden, voor de zorg aan haar besteed. Typerend haar gezegd: "Ik word zo verzorgd, hoeveel mensen zijn er die er erger aan toe zijn, die zulke verzorging moeten missen".

Lieve man, heb dank voor je goede zorgen, vooral deze laatste maanden. Laten wij God dankbaar zijn voor de mooie jaren, die wij samen mochten hebben.

Ook nu blijven wij in liefde verbonden.

Dankbaar gedenken wij
Harrie Verheijen
 weduwnaar van
Drina Wijen

Hij werd geboren te Nederweert op 15 februari 1912 en overleed aldaar, gesterkt door de H. Ziekenzabing, op 27 januari 1997.

Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van St. Lambertus te Nederweert op 30 januari hebben wij hem te rusten gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

In vrede is om Harrie van ons heengegaan. Ofschoon hij gehecht was aan het leven en het vele goede dat hij mocht ondervinden, heeft hij zich overgegeven aan Gods wil. Hij was een gelovig man die hecht met de kerk verbonden was. Trouw bezocht hij de Diensten in de kapel van het Ouderencentrum, waarin hij bemoeidiging en steun voor zijn leven vond.

Ook was hij een man met een groot hart voor de mensen. Een wijs man die zijn familie en anderen met raad en daad bijstond. Je kon altijd bij hem terecht met vragen en problemen. Met een luisterend oor gaf hij goede raad waar je mee verder kon. Hij was zeer sociaal-voelend. Mensen in het Ouderencentrum die het moeilijk hadden kregen zijn aandacht en eerlijke belangstelling.

Hij heeft altijd hard gewerkt. Hij had zijn hart verpaid aan het leven op de boerderij, vooral aan de paarden.

In zijn jonge jaren heeft hij gewoond in Tungetroy en in Someren, om nachten terug te keren naar zijn geboorteplaats.

Zijn levensavond mocht hij doorbrengen in de aankunswoningen van het Ouderencentrum, waar hij met veel genoegen gewoond heeft. Actief nam hij deel aan de vele activiteiten in huis. Dankbaar was hij voor de goede verzorging door familie en verplegend personeel, vooral gedurende de laatste weken.

Rust in vrede, oom Harrie, verenigd met uw vrouw Drina die u zo node gemast hebt. Wij gedenken U in dankbaarheid en met respect.

†

Hartelijk dank voor uw gebed en medeleven, na het overlijden en bij de begraving van onze dierbare.

Familie Verheijen.
 Familie Wijen.

De plechtige zeswekedienst tot zijn intentie zal worden gehouden in de St. Lambertuskerk te Nederweert op zaterdag 15 maart om 19.00 uur.

1.1.5.5.12 Peter Josephus Hubertus Wijen is geboren op 19-01-1914 in Weert, zoon van Petrus Hubertus (Smeetjes Pier) Wijen (zie [1.1.5.5](#)) en Anna Maria Kraan, van de. Peter is overleden op 28-02-1993 in Valkenswaard, 79 jaar oud. Peter trouwde met **Wilhemina Maria Tinnemans**. Wilhemina is geboren op 14-06-1916 in Hunsel. Wilhemina is overleden op 21-11-2004 in Heeze, 88 jaar oud.

In dankbare herinnering aan

Peter Josephus Hubertus Wijen
 echtgenoot van
WILHELMINA MARIA TINNEMANS
 geboren te Weert 19 januari 1914
 overleden te Valkenswaard 28 februari 1993

Een leven vol van arbeid, ten dienste van hen die hem dierbaar waren.
 Vol eenvoud en goudeerlijk ging hij door het leven.

In moeilijke tijden vond hij troost en kracht in zijn geloof, met een grote verering voor Maria.
 Heel veel vreugde gaf een bezoek aan Lourdes.

Blij was hij zich in zijn tuin te kunnen uitleven en van de opbrengst gul te geven. De natuur had een grote plaats in zijn leven.

Overal was zijn gezin de plek die het belangrijkst was. Te praten met "zou mam", de zorg voor kinderen en kleinkinderen, gaf veel voldoening.

†

Voor getoonde belangstelling en medeleven bij het overlijden van Sjet Wijen, zeggen wij u oprecht dank.

Fam. Wijen

In dankbare herinnering aan

Wilhelmina Maria Wijen-Tinnemans
 weduwe van
Peter Josephus Hubertus Wijen

Geboren te Hunsel 14 juni 1916
 Overleden te Heeze 21 november 2004

Na een zorgzaam, nederig en diepgelovig leven heeft ons mam en oma haar leven ten volle volbracht.

Wij herinneren ons haar als een warme vrouw, moeder en oma die altijd welkom heette aan wie ze lief had. Als iemand die in stilte en met godsvrucht het verlies van haar man en twee van haar vijf kinderen droeg. Vooral haar stille grote hart zal altijd in herinnering blijven.

Zoals haar grote wens was heeft zij het leven te midden van haar geliefden kunnen laten gaan.

Gesterkt door het sacrament der zieken kon ze zich over geven aan het sterven. Wij bewaren haar in ons hart zoals zij dat ook met ons deed.

Mam en oma, wij danken je voor alles wat je voor ons deed en zullen je altijd blijven missen.

Voor uw bliken van medeleven en uw aanwezigheid bij het afscheid van ons mam en oma danken wij u hartelijk.

Kinderen
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen