



## Citaten uit het boek “oorlogskroniek van Stramproy en omgeving” door Willem Lenaers over Tungelroy

Betreft: WOII

Uitgave: Sept 2009

10 januari 1941:

Onlangs overnachten in Tungelroy enkele Franse krijgsgevangenen, uit Duitsland ontsnapt. Zij verwisselden hun militaire kleding en trokken toen verder naar het zuiden. (Opm: deze situatie deed zich voor bij de familie Verhaag aan de Hulsweg, zie pagina Tweede Wereldoorlog).

30 mei 1941:

In de Tungeler Wallen wordt nu het barakkenkamp van de NAD gebouwd.

20 juni 1941:

Aan de Tungelroysche Brug werkt sedert 8 dagen een ploeg arbeiders. Met motorkracht worden palen ingedreven.

24 juni 1941:

In Tungelroy in het kamp NAD met zo'n 60 leden bevolkt.

16 augustus 1941:

Enige brandbommen richten geringe schade in Tungelroy aan (Theurke).

06 september 1941:

De nieuwe brug van beton in Tungelroy is voor het verkeer geopend.

05 november 1941:

Sensationele jacht van leden van de NAD in Tungelroy op een van hun makkers die deserteerde. Over land en zand holde deze vluggerd door de Tungelroysche Beek naar Stramproy. Verder over de Eltebosbrug naar Sluis 16. Of hij is blijven sprinten tot Oss blijft onbevestigd.

24 januari 1943:

In de Piuszaal werd heden een heilige mis gelezen voor de NAD uit de Wallen.

19 mei 1943:

Van een der leden NAD vertellen zijn makkers dat hij zo vaak akelig droomt van de oorlog. Hij gaat dan in zijn slaap als een razende tekeer tegen Hitler, “Mofrica” en “Nazidonië”. “Arme jongen, hij lijdt veel”, vertellen dan zijn kameraden onder elkaar, want vannacht heeft hij het weer erg bont gemaakt.

10 juni 1943:

Vandaag moet Tungelroy zijn radio's in Weert inleveren

05 juli 1943:

Nieuwe leden NAD arriveren in Tungelroy

07 november 1943:

Verwoesting Piuszaal. Tevens werd er een paard in de stal van "Hagen" gedood. Drie leden van de NAD werden licht gewond.

Na de bominslagen begon het hard te regenen, maar de branden waren overal te zien.

21 november 1943:

De P.B.H. van Tungelroy deelt mede dat werklozen zich kunnen aanmelden voor vulling van de bominslagen tegen 40 cent per uur.

26 november 1943:

In Tungelroy zijn enige glasruiten aangekomen.

23 januari 1944:

De NAD leden van Tungelroy bezoeken de kloosterkapel in Stramproy om de H. Mis bij te wonen, aangezien de Piuszaal nu in puin ligt.

15 maart 1944:

Paardentaxatie in Tungelroy. Op de grote wegen daar is paard wat de klok slaat, een "werkersprocessie".

15 mei 1944:

Het bureau Tungelroy reikt vandaag 'ausweisen' uit aan landbouwers benden de 50 jaar. Nog wel 'in het belang' der z.g. vrijgestelden. Enkele waren wijzer en draafde in andere richting naar hun werk.

28 mei 1944:

Leden van het kamp NAD Tungelroy hielpen in de n.m een bos- en heibrand blussen, die de mooie noordflank van het Vosseven te Stramproy deerlijk havende.

18 november 1944:

Manschappen van de NAD Tungelroy vonden nabij de Mooker-schans enige urnen van omstreeks 500 na Chr.