

Erfgoed Tungelroy

CONVOCAAT

Dhr. P. Lammeretz
T. 0495-65.19.34
Info@erfgoedtungelroy.nl



Presentatie over het neerstorten van de Lancaster bommenwerper op 29 december 1943 te Tungelroy en het ontstaan van de wallen in de

Activiteit: Tungeler Wallen

Wanneer: Zaterdag 29 december 2018, precies 75 jaar na dato, 20.00 uur

Locatie: Café-Zaal Kimpe Veld, Barbaraplein, 6005 SR Tungelroy

Weert-Tungelroy, 21 november 2018

Geachte vrienden van Erfgoed Tungelroy,

Op 29 december a.s. is het precies 75 jaar geleden dat in een veld vlakbij boerderij Nelenhof in Tungelroy een RAF bommenwerper van het type Lancaster met nummer DS834 neerstortte. Hierbij kwamen vier bemanningsleden om het leven, die in allerijl begraven werden op het kerkhof van Tungelroy. Erfgoed Tungelroy verzorgt hierover een lezing.

In januari 1943 vond de conferentie van Casablanca plaats. Deze conferentie was de zevende van de geallieerde leiders gehouden in Anfa, een voorstad van Casablanca in Marokko. Tijdens deze conferentie werd afgesproken dat er een zwaar continue luchtoffensief tegen de Duitse oorlogsindustrie gestart werd vanuit Groot-Brittanië.

Deze onaflatende bombardementen hadden als doel het moreel van de Duitse bevolking zoveel mogelijk te ondermijnen en specifiek het vernietigen van zoveel mogelijk jachtvliegtuigen van de Duitse Luftwaffe. Dit moest dan uiteindelijk leiden tot een machtsoverwicht boven Noordwest-Europa.



Om dus de Duitsers verder te verzwakken startte de geallieerden strategische bombardementen op grote Duitse steden als Dresden, Keulen, Hannover, Hamburg en Berlijn. Ook op 29 december 1943, precies 75 jaar geleden, stonden bombardementen op het programma van de

geallieerden. In de middag van deze 29^e december stegen 712 RAF-bommenwerpers op om Berlijn te bombarderen. 457 Lancaster bommenwerpers, 252 Halifaxtoestellen en 3 Mosquito's. Een deel van de vliegtuigen van het 115^e Squadron van de Royal Air Force werkte mee aan deze missie. Op het vliegveld Witchford vlakbij Cambridge stijgt om 17.28 uur de Lancaster DS834 KO-F op met 7 bemanningsleden aan boord.....

Wat gebeurde er nou precies boven Tungelroy? Wie zaten er in het vliegtuig en wat weten we 75 jaar na dato van dit ongeluk. Wie schoot het vliegtuig uit de lucht en hebben we ook een gezicht achter de namen van de verongelukte militairen? Hoe werden de ouders geïnformeerd en wie overleefden de crash?

Allemaal vragen waar we op 29 december a.s. antwoord op geven middels een gevarieerde presentatie.

Na de pauze besteden we aandacht aan een bijzonder thema: het ontstaan van de wallen in de "Tungeler Wel".

In het natuurhistorisch maandblad van 27 september 1929 staat het volgende:

"Het zij mij thans vergund U in de reeks der publikaties betreffende Midden-Limburgsch Natuurschoon in gedachten te voeren naar de Tungelroysche Wallen, een van die heerlijke plekken, waar de schoonheid der natuur ons in heerlijke variaties tot toeven noodt.

Als we vanuit Weert over den zich als een slang kronkelenden weg in de richting der Belgische grens begeben, zien we nabij Tungelroy rechts de Wallen, wier forsche dennen met hun soms platte kruinen in donkere silhouetten afsteken tegen den Zuiderhemel.



Maar hoe zijn deze wallen eigenlijk ontstaan? In de veronderstelling dat eerdere publicaties hieromtrent wijzen op de aanwezigheid van de wallen ontstaan door zandverstuivingen in een heel vroeg stadium (ijstijd?), werd dit steeds vaker weerlegt. Tevens kwamen er via diverse publicaties andere inzichten naar boven en dat geheel vormde de basis voor

een heel andere zienswijze.

Door onderzoek kwamen we er uiteindelijk achter hoe deze wallen in de "Tungeler Wel" zijn ontstaan. Deze avond geeft u de antwoorden.

Wij nodigen u allen uit voor deze presentatie.

Wij zien u graag op zaterdag 29 december 2018 in Café-Zaal Kimpe Veld in Tungelroy.

Met vriendelijke groet,
Paul Lammeretz
Voorzitter